



Αρ. Πρωτ: 369

Ἐν Τρικάλοις τῇ 23^ῃ Μαρτίου 2018.

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 39

Ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Ἐλέω Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης
τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως
Τρίκκης καί Σταγῶν

Π ρ ό ς

Τόν Ἱερόν Κλήρον καί τόν Φιλόχριστον λαόν
τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας Αὐτοῦ

Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί,

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

«Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός...»

Μὲ προσδοκία χαρᾶς καὶ προσμονῆ ἐλπίδος, μᾶς προτρέπει ἡ Ἐκκλησία νὰ παραλάβουμε σήμερα τὸ Ἅγιο Φῶς γιὰ νὰ τὸ μεταφέρουμε στὸ σπίτι μας καὶ νὰ σταυρώσουμε μὲ αὐτὸ κάθε γωνιά του. Ἐτσι μέσω τοῦ αἰσθητοῦ φωτός θά φωτίσουμε τὴν ζωὴ μας μὲ τὸ ἀνέσπερο φῶς ποὺ ἐκπέμπει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἀπὸ τὸν Πανάγιο Τάφο Του.

Ἀνέστη ὁ Κύριός μας ἐκ νεκρῶν καὶ ὡς ἀπαστράπτων ἥλιος διαλύει τὸ σκοτάδι ποὺ θλίβει καὶ ἀπελπίζει κάθε ἀνθρώπινη ὑπαρξη, κάθε ἔμβιο ὄν. Μᾶς λέγει ὁ ἴδιος, «Ἐγὼ εἰμὶ τὸ φῶς τοῦ κόσμου, ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ' ἔξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς». Ἡ ζωὴ τῆς ἀγάπης, ποὺ ἐνσαρκώνει ὁ Χριστός, εἶναι ὁ μόνος τρόπος ζωῆς ποὺ ἀνοίγει, φωτίζει τὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ

μποροῦν νὰ δοῦν στὸ πρόσωπο τῶν συνανθρώπων τους τὸν ἴδιο τὸ Θεό. Ὁ ἐγωισμός, ὁ φόβος, ἡ ἀνασφάλεια, τὸ μίσος ἀπλώνουν τὸ σκοτάδι στὴν ζωὴ μας καὶ μᾶς κλείνουν στὸν ἑαυτό μας. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ δὲν μποροῦμε νὰ δοῦμε κανέναν ἄνθρωπο δίπλα μας, ἔστω κι ἂν κυκλοφοροῦν πολλοί.

Ἡ ἀγάπη εἶναι τὸ φῶς μας. Ὁ ἀναστάς Κύριος εἶναι τὸ ἀληθινὸ φῶς. Ἡ παρουσία Του στὴν ζωὴ μας, δηλώνει τὴν παρουσία τῆς ἀγάπης μέσα μας. Χωρὶς τὸν Χριστὸ δὲν ὑπάρχει ἀνιδιοτελὴς ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη χωρὶς τὸ Χριστὸ ὑποκρύπτει ἐγωισμό. Ἡ θυσία τοῦ Χριστοῦ διὰ τοῦ Σταυροῦ εἶναι ἡ ἀγάπη στὴν ἀκρότητά της, ποὺ φέρνει τὴν κατάργηση τοῦ θανάτου διότι πάσχει ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸ πλάσμα Του. Ὁ Χριστὸς «...ἀνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτῳ, θάνατον πατήσας...».

Ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ στὴν ζωὴ μας ἐγγυᾶται τὴν δική μας νίκη κατὰ τοῦ θανάτου καὶ τὴν πορεία μας μέσα στὸ φῶς τῆς αἰωνιότητος. Αὐτὴ ὑπερνικᾷ τὸν θάνατο, ὅπως κι ἂν ἐμφανίζεται, εἴτε μέσα στὶς καθημερινὲς καὶ ποικίλες δοκιμασίες, εἴτε μέσα στὶς ἀσθένειες, εἴτε μέσα στὸν ἴδιο τὸν θάνατο.

Ἄς βάλουμε ὅλοι, ἀδελφοί μου, τὸν ἀναστάντα Κύριο στὴν καρδιά μας, κι ἄς Τοῦ ἐπιτρέψουμε νὰ μᾶς ἀνακαινίσει μὲ τὸ Ἅγιο Φῶς Του. Ἄς ἀφήσουμε τὸ σκοτάδι τοῦ ἐγωισμοῦ, διότι μόνον τότε τὸ φῶς τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ μπορεῖ νὰ καταυγάσει ἀγιαστικῶς κάθε πτυχὴ τῆς ζωῆς μας.

«Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός...».

Χρόνια πολλά, εὐφρόσυνα, ἀναστημένα, ἀδελφοί. Δεχθεῖτε, μαζί μὲ τίς δικές μου εὐχές, καὶ αὐτές τοῦ Σεβασμιωτάτου γέροντος Μητροπολίτου κ. Ἀλεξίου, νὰ εἶναι τό Ἅγιον Πάσχα πέρασμα χαρᾶς, ζωῆς καὶ αἰωνιότητος!

Μετ' εὐχῶν καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀναστάντι ἀγάπης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

† Ο ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ